

# VERHALENTOCHT MODERNE DEVOTIE

De Moderne Devotie is een spirituele beweging die wortelt in de IJsselvallei en die via Hanze contacten verspreid is over heel Noordwest Europa. De 14<sup>e</sup> eeuw was een warrige en onrustige tijd waar de pest – de zwarte dood – heerste. Eén op de drie Europeanen overleed hieraan. Veel mensen vonden inspiratie in het gedichtengoed van de rondreizende prediker Geert Grote.

Na zijn dood bouwden zijn leerling Florens Radewijns en zes medebroeders in 1387 een klooster te Windesheim. De ideeën van de nieuwe beweging die bekend staat als de Moderne Devotie vond veel weerklank en bijna 100 kloosters en gemeenschapshuizen in Europa sloten zich hierbij aan. Ontstaan in de IJsselvallei in de steden Deventer en Zwolle was deze Sallandse religieuze hervormingsbeweging er één met enorm veel invloed op onze cultuur en beschaving die voortleeft tot op de dag van vandaag.

Doe mee op zaterdag 28 juni met de fietstocht van 15 kilometer door Herxen en Windesheim die u langs historische plekken van de Moderne Devotie voert. Beleef de IJsselvallei vanuit het perspectief van de middeleeuwer en ontmoet sleutelfiguren als Geert Grote, Joan Cele, Gerlach Peters, Thomas à Kempis en Suster Bertken in een mengeling van theater, muziek en schouwvensters.

Vertrektijden: 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 uur. Kosten € 15,- voor volwassenen kinderen t/m 12 jaar € 2,50

U kunt zich opgeven op de site:



1. *Groep Blend* speelt middeleeuwse muziek en doet de fietsers uitgeleide. Locatie: bij de Herxer Marke
2. Een *schouwvenster* op een groep edelen en geestelijken die zich overgeven aan de verleidingen van deze wereld terwijl de pest heerst. Locatie: bij brug Soestwetering
3. *Ontmoetingen* met Dirc van Herxen, Geert Grote en Thomas à Kempis. Locatie: op diverse plekken
4. *Theaterstuk* rond de moderne devoot Suster Bertken die zich liet inkluisen aan de kerkmuur en daar 57 jaar in verbleef. Locatie: noorderkant kerk
5. Het *Overijssels Kamerkoor* zingt een Motet met tekst uit Soliloquium van Gerlach Peters gecomponeerd door Joep Straesser. Locatie: in kerk Windesheim
6. Theatergroep voert een *spektakeldans* over zelfkastijding in de middeleeuwen. Locatie: parkeerterrein steenfabriek
7. Gerlach Peters feest. *Eten en drinken* in een middeleeuwse setting met markt en ambachten. Ontfank Gheselle bespeelt oude muziekinstrumenten. Locatie: in de buurtboomgaard.
8. *Scene* uit het dagelijkse leven van de 'Zusters van het Gemene Leven'. Locatie: bij vijver aan IJsseldijk
9. Dirc van Herxen kijkt als oude man terug op zijn leven en de Moderne Devotie. Locatie: Wellepad aan de IJssel

Op de fiets door Herxen en Windesheim op 28 juni 2025

